



GEDULD

Tekst van de week
Efeziërs 4: 2
Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig. Verdraag elkaars fouten, en houd van elkaar.

www.Kleur*Versjes.nl

Wees NEDERIC en VRIENDELIJK, heb GEDULD met elkaar en VERDRAAG elkaar uit LIEFDE

DOE UW WERPSTE BEST DE EENHEID TE BEWAREN DIE DE HEILIGE GEEST ONDER U TOT STAND HEeft GEBRACHT, DOOR HI VREDE MET ELKAAR TE LEVEN.

Efeziërs 4 vers 2 en 3

Challenge van de week:
Een spelletje met geduld: knoop een touw om je middel. Knoop daaraan een touw met een spijker eraan. Zet een fles neer en probeer de spijker in de fles te laten komen: spijker poepen ☺

Check de video op ons YouTube kanaal:
International Church The Garden